



BABYLONSTOREN

PARADISE REVISITED

Net als de Toren van Babel wil Babylonstoren de hemel binnen handbereik brengen. Maar waar het project van de Babyloniërs uitmondde in chaos en spraakverwarring, is het Zuid-Afrikaanse hotel een waar paradijs op aarde.

Hotel Babylonstoren is eigenlijk een wat uit de hand gelopen hobby van Karen Roos, voormalig hoofdredactrice van de Zuid-Afrikaanse Elle Decoration, en Koos Bekker, een mediaticoon. Toen het koppel een oude boerderij in authentieke Kaap-Hollandse stijl te koop zag staan, beseften ze meteen dat dit unieke gebouw heel wat mogelijkheden bood. Ze droomden ervan op het landgoed - dat de naam Babylonstoren meekreeg als verwijzing naar de heuvel op het domein - een grote tuin met boomgaarden aan te leggen in de stijl van de Kaapse ruïnen uit de 17de en 18de eeuw. Ze beseften ook dat heel wat mensen naar het landgoed zouden afzakken. En dat al die mensen iets zouden willen eten, of een slaapplek zouden zoeken. Daarom besloot het koppel ook enkele gastenverblijven en een restaurant te voorzien. Hotel Babylonstoren was geboren.

KAAP-HOLLANDSE STIJL

Het unieke van Babylonstoren is dat midden in het domein een authentieke *werf* - een Zuid-Afrikaanse boerderij - ligt; een van de best bewaarde in Kaap-Hollandse stijl. Het hoofdgebouw dateert uit 1777, maar sommige stukken gaan terug tot 1690. De Kaap-Hollandse of *Cape Dutch*-stijl vond zijn oorsprong bij de Nederlands kolonisten die in de

17de en 18de eeuw in de West-Kaap woonden. Ze kweekten er groenten en fruit om de schepen van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie op weg naar Azië te bevoorraden. Typisch voor deze stijl zijn de witgepleisterde muren, de versierde klokgevels met barokke of rococo-elementen, de rieten daken en de lage muren om het domein af te bakenen.

LANDHUISIE

De werf van Babylonstoren bestaat onder meer uit een *kraal*, de vroegere veestallen, een *koornhuis*, waar het graan bewaard werd, een dui-ventil en een klokkentoren. In de oude kraal is vandaag restaurant Babel ondergebracht, andere delen van de boerderij zijn omgebouwd tot gastenverblijf. Karen richtte alle ruimtes zelf in. Als voormalige hoofdredactrice van Elle Decoration was ze de geknipte persoon om de stijl van de oude boerderij te verzoenen met een hedendaags gevoel van ruimte en licht. Dat deed ze door een sobere, wat kloosterachtige inrichting vol wittinten te combineren met modern design en elementen van warm hout. In de tuin bevinden zich ook nog een paar cottages, volledig in harmonie met de Kaap-Hollandse stijl. Vooraan hebben de *landhuisies* een gesloten gevel; achteraan bieden ze een panorama op de Franschhoek Mountains en de uitgestrekte tuin. →





KAREN ROOS VERZOENDE DE KLOOSTERACHTIGE SFEER VAN DE KAAP-HOLLANDSE BOERDERIJ MET EEN HEDENDAAGS GEVOEL VAN RUIMTE, LICHT EN COMFORT. HAAR RECEPT: SOBERE DESIGNMEUBELS, VEEL WITTINTEN EN WARM HOUT. → EEN VAN DE STALLEN IS OMGEBOUWD TOT EEN DANS- EN YOGASTUDIO.







ALLES WAT IN HET LANDGOED ROND BABYLONSTOREN GROEIT, MAG JE PLUKKEN EN LATEN BEREIDEN IN BABEL, HET RESTAURANT VAN HET HOTEL. → TYPISCH VOOR DE KAAP-HOLLANDSE STIJL ZIJN DE VERSIERDE KLOKGEVELS.



DE MOESTUIN IS GEÏNSPIREERD OP DE TUINEN VAN DE NEDERLANDSE KOLONISTEN UIT DE 17DE EN 18DE EEUW

TUIN VAN ETEN

Het landgoed rond Babylonstoren lijkt wel een replica van de Hof van Eden. Meer dan 300 soorten eetbare planten - fruit, groenten, kruiden, bessen, noten ... - groeien en bloeien hier op een domein van 200 hectare. Zien de sla en de radijzen er onweerstaanbaar uit? Je mag ze plukken en laten klaarmaken in Babel, het restaurant van het hotel. Na een wandeling, fietstocht of rondleiding met gids door het domein, kan je een frisse duik nemen in het zwembad, een omgebouwd reservoir van de vroegere boerderij. Of gaan kanovaren op het dammeer, dat helemaal achterin de tuin ligt. Wie zich nog meer wil laten verwennen, boekt een massage in het wellnesscentrum.

Aan al die luxe hangt natuurlijk een prijskaartje. Een tweepersoonskamer in het laagseizoen kost 2.970 rand (een kleine 280 euro). Een lowbudgetbestemming kun je Babylonstoren dus bezwaarlijk noemen. Maar voor dat geld koop je wel een unieke totaalervaring; een uitstap naar het aards paradijs.

PRAKTISCH

Wat? Hotel met zwembad, wellnesscentrum, gymzaal en landgoed van 200 hectare.

Waar? Tussen Franschhoek en Paarl, op 45 minuten rijden van Cape Town International Airport.

Prijzen Vanaf 2.790 rand (ong. 280 euro) voor een tweepersoonskamer.

Info Tel. +27 (0)21 863 38 52; of online via babylonstoren.com.





MIDDEN IN HET DOMEIN BEVINDT ZICH EEN AUTHENTIEKE WERF - EEN ZUID-AFRIKAANSE BOERDERIJ - IN KAAP-HOLLANDSE STIJL. DE VOORMALIGE KOEIENSTAL, WERD OMGEBOUWD TOT RESTAURANT. → BABYLONSTOREN LIGT AAN DE VOET VAN DE SIMONSBERG.



